

Tit er jeg glad

SAB (SAT) - a cappella - mulighed for akk.

Hør øvelydfiler på korsang.dk

Carl Nielsen

Tekst: B. S. Ingemann

Arr. Ole Jørgensen

Inderligt

G⁷ Cm Fm /ab Eb/hb B^b Eb Ab Dm^{7b5} Cm/g G

1. Tit er jeg glad og vil dog ger-ne græ-de, thi in-tet hjer-te de-ler helt min glæ-de.
2. Tit el-sker jeg og vil dog ger-ne suk-ke; thi hjer-tet må sig tavst og strengt til-luk-ke.

1. Tit er jeg glad og vil dog ger-ne græ-de, thi in-tet hjer-te de-ler helt min glæ-de.
2. Tit el-sker jeg og vil dog ger-ne suk-ke; thi hjer-tet må sig tavst og strengt til-luk-ke.

Inderligt

Evt.
Akk.

5 Ab Fm C/e Fm C/e Fm Csus C D^b B^{bm} Cm/g G Cm

Tit er jeg sor-rig-fuld og må dog le, at in-gen skal den ban-ge tå-re se.
Tit har-mes jeg og dog jeg smi-le må; thi det er då-rer som jeg har-mes på.

Tit er jeg sor-rig-fuld og må; og må dog le, at in-gen skal den ban-ge tå-re se.
Tit har-mes jeg og dog jeg; dog jeg smi-le må; thi det er då-rer som jeg har-mes på.

9 G⁷ Cm Fm /ab Eb/hb Bb Eb Ab Dm^{7b5} Cm/g G

3. Tit er jeg varm og is-ner i min var-me; thi ver-den fav - ner mig med fros-ne ar - me.
 4. Tit ta - ler jeg og vil dog ger - ne ti - e, hvor ord - et ej må tan - ken op - pe - bi - e.
 5. O du, som e - ne de - le kan min glæ - de! du ved hvis barm jeg tur - de frit ud-græ - de!

3. Tit er jeg varm og is-ner i min var-me; thi ver-den fav-ner mig med fros-ne ar - me.
 4. Tit ta - ler jeg og vil dog ger - ne ti - e, hvor ord - et ej må tan - ken op - pe - bi - e.
 5. O du, som e - ne de - le kan min glæ - de! du ved hvis barm jeg tur - de frit ud-græ - de!

13 Ab Fm C/e Fm C/e Fm Csus C Db Bbm Cm/g G Cm

Tit er jeg kold og rød-mer dog — der - ved; thi ver-den sluk-ker ej min kær-lig-hed.
 Tit er jeg stum og øn-sker tor - den-røst, for at ud-tøm-me det be-klem-te bryst.
 O, hvis du kend-te, hvis du el - sked mig, jeg kun-ne væ - re som jeg er hos dig.

Tit er jeg kold og rød-mer; rød-mer dog der - ved; thi ver-den sluk-ker ej min kær-lig-hed.
 Tit er jeg stum og øn-sker; øn-sker tor-den-røst, for at ud-tøm-me det be-klem-te bryst.
 O, hvis du kend-te, hvis du; hvis du el-sked mig, jeg kun-ne væ - re som jeg er hos dig.

1. Tit er jeg glad og vil dog gerne græde,
 thi intet hjerte deler helt min glæde.

Tit er jeg sorrigfuld og må (og må) dog le,
 at ingen skal den bange tåre se

2. Tit elsker jeg og vil dog gerne sukke;
 thi hjertet må sig tavst og strengt tillukke.

Tit harmes jeg og dog jeg (dog jeg) smile må;
 thi det er dårer, som jeg harmes på

3. Tit er jeg varm og isner i min varme;
 thi verden favner mig med frosne arme.

Tit er jeg kold - og rødmer (rødmer) dog derved
 thi verden slukker ej min kærlighed.

4. Tit taler jeg - og vil dog gerne tie,
 hvor ordet ej må tanken oppebie.

Tit er jeg stum - og ønsker (ønsker) tordenrøst,
 for at udtømme det beklemte bryst.

5. O du, som ene
 dele kan min glæde!

du ved hvis barm
 jeg turde frit udgræde!

O, hvis du kendte,
 hvis du (hvis du) elsked mig,
 jeg kunne være,
 som jeg er - hos dig.